

WINDLUST MAIL



Met veel plezier kijken wij, Marius en ik, terug op 15 september. De officiële heropening van de Windlust werd gedaan door de burgemeester door het lichten van de vang.



Dit kan natuurlijk niet zomaar, dus hadden wij de burgemeester een mulderspet opgezet en ik moet zeggen, dat hem die pet prima paste. Hij heeft de vang met verve gelicht, waarna de Windlust onmiddellijk op gang kwam. Het weer werkte erg goed mee en er stond voldoende wind. Prachtig allemaal. Vooraf hadden wij van de vereniging De Hollandse Molen een schitterende barometer ontvangen en deze heeft al een mooi plaatsje gekregen op de maalzolder. Vele lovende woorden werden er vervolgens gesproken.

