

# Sabotage in de pepernotenfabriek



In heel Nederland begonnen de mensen langzamerhand weer met de voorbereidingen voor de komende sinterklaastijd. Intochten werden voorbereid. De winkels begonnen weer sintsnoepgoed in de schappen te leggen. Speelgoedwinkels verspreidden weer superdikke speelgoedboeken, zodat elk kind op tijd zijn of haar verlanglijstje klaar kan hebben. Etc. etc.

Iedereen was vrolijk en opgetogen. Iedereen .....op één na. Ergens in Nederland in een heel klein stil huisje zat in het donker bij het licht van een kaarsje een eigenaardig mannetje. Hij mompelde “Bah! Wat een rottijd komt er weer aan! Al die snotkinderen met hun vrolijke stemmetjes. En dan al die irritante sinterklaasliedjes. Bah, bah en nog eens bah! Wat zou het heerlijk zijn als de sint dit jaar eens NIET zou komen.....hahaha ik verheug me al op al die droevige gezichtjes en de teleurstelling als ze lekker geen pakjes krijgen hahaha.”



Deze 'vreemde' man was een man die niet van kinderen en al hun vrolijkheid hield. Hij haatte alles wat leuk was en hij haatte gezelligheid. Dus het sinterklaasfeest was aan hem niet besteed, maar die gekke man ging zo ver in zijn haat dat hij ineens een heel gemeen plannetje had bedacht.

“Oh oh oh als dat eens zou lukken.....” grijnsde hij geniepig.

En weet je wat hij van plan was? Nou, dan zal ik vlug verder vertellen.....

De rare man had natuurlijk ook gehoord dat de Sint in Spanje en wel in Madrid woont, samen met zijn Pieten in een heel groot kasteel. En dat daar de meeste voorbereidingen werden getroffen voor de reis naar Nederland. In de kelders van het kasteel is een heuse speelgoedfabriek, want merendeel van de cadeaus worden in Spanje gemaakt! En achter in de kasteeltuin vol met sinaasappelbomen, staat een reusachtige pepernotenfabriek! Daarin worden honderdduizenden kilo's pepernoten gebakken voor al die lieve kindertjes in dat koude kikkerlandje, Nederland genaamd.

Nou, om die pepernotenfabriek gaat het nou net. De man had een heel gemeen plannetje bedacht. Als hij er nou eens voor zou zorgen dat de productie van de pepernoten stil kwam te liggen. Dan zouden er geen pepernoten zijn en zonder pepernoten is het geen sinterklaasfeest en dus zou de Sint niet naar Nederland komen! En dan was hij mooi van het rotfeest verlost en kon hij genieten van alle treurige gezichten, want dat vond hij pas leuk! De volgende dag reisde de man met een last-minute reis naar Spanje en in Madrid aangekomen ging hij snel op zoek naar het kasteel van Sinterklaas. De man dacht dat hij die wel snel zou vinden, maar dat viel lelijk tegen! Het kasteel van de Sint ligt namelijk op een geheime locatie en bijna niemand weet waar. Dat heeft Sinterklaas expres gedaan, want anders komen er steeds kindjes uit Nederland met hun ouders aan de deur als ze in Spanje op vakantie zijn. Dat is natuurlijk wel hartstikke gezellig en leuk, maar als er steeds visite is, dan kan er niet doorgewerkt worden. Dan loopt alles in de soep en dan is de boel niet op tijd af voor de grote reis op de boot! Bovendien is Sinterklaas al erg oud en hij heeft in de zomermaanden echt alle rust nodig om straks in december weer veilig en gezond de daken op te gaan! Vandaar dat Sinterklaas zijn 'stekkie' uiterst geheim houdt.....

Maar voor die gemene man was dit dus allemaal erg vervelend. Hij had honger gekregen en besloot om eerst maar eens wat te gaan eten. In een donker steegje zag hij een klein restaurantje en hij besloot om daar wat paella te gaan eten. Terwijl hij zat te eten kwam de eigenaar van de zaak bij hem zitten: “Hè hè”, zei hij “Eindelijk rust! Al die vakantiegangers met hun kroost! Bah! Ik