

Mijn nieuwe school...

Hallo,

Ik ben Marsha Kwanten en zit in groep 7 van de Jan Ligthartschool in Appingedam. Ik vind deze school erg leuk. Het is erg groot en er zijn veel kinderen. Mijn klas is ook groot. Er zitten 32 in. 14 in groep 6 en 18 in groep 7. Ik krijg les van juf Gea en het is erg leuk in de klas. We zitten vaak in de kring. Laatst hadden we een flessenactie. Toen hebben we veel geld opgehaald voor Pink Ribbon.

Met taal en rekenen hebben we dezelfde boeken als vorig jaar. We moeten zelfstandig werken. Heel soms mogen we wat aan juf vragen. We mogen wel met elkaar overleggen, alleen als we fluisteren. We hebben geen weektaak maar juf schrijft de taken elke dag op het bord. Elke vrijdag mogen we op de computer werken, dit is erg leuk.

Ik geef de pen door aan Lucie

Groetjes van Marsha



Na de zomervakantie ben ik naar de Jan Ligthartschool in Appingedam gegaan. Het is daar heel anders. Bij mij in de klas zitten 23 kinderen. 8 meisjes en 15 jongens. Ik krijg les van meester Ystvan en juf Jessica. Ik moet wel wennen aan de grote klas, het is vaak lawaaiërig. Op mijn nieuwe school gaan we op vrijdagmiddag altijd knutselen en dat is erg leuk. Voor Sint Maarten heb ik een piramide lampion gemaakt. Toen het donker was hebben we op school alleen de lampionen aan gedaan en mochten onze ouders ook komen. Dit was heel gezellig.

Jesse schrijf jij de volgende keer een stukje?

van Brechje

