

kinderen. Maar die ook zijn plichten op financieel gebied niet nakomt, zodat ze met veel moeite in hun levensonderhoud kan voorzien. Gelukkig springen haar ex-schoonouders wat bij, maar dat zuiver ter wille van de kinderen, hun kleinkinderen. Lieskes ouders zijn overleden, ze was enig kind. Werk is moeilijk te vinden en wat moet ze dan met de kinderen?

Anneke ziet hoe tranen langzaam over haar wangen glijden. Meteen staat Tim naast haar. "Niet huilen Mamma". Er klinkt paniek in het kleine stemmetje. "Mamma huilt niet hoor schat, mamma is een beetje verkouden. Gerustgesteld gaat het kind terug naar zijn autootjes. Weer thuis laat Anneke dit verhaal niet los. En dan opeens weet ze wat te doen.

Als later op de dag de telefoon gaat en ze de stem van haar oudste zoon hoort, is ze toch blij. Maar hij verontschuldigd zich direct. De plannen rond de kerst zijn gewijzigd. Ze hebben toch nog een chalet in Zwitserland kunnen bemachtigen en daar gaan ze met vrienden naar toe. Ze hebben net geen plekje over, anders had ze mooi mee gekund. Leuk voor de kinderen. Tja, om op te passen denkt ze cynisch, vorige vakanties indachtig.

's Avonds laat, als ze net op het punt staat naar bed te gaan, belt haar dochter. Als Mamma het niet erg vindt, ze wilden dit jaar met de kerst naar de zon, dus ze hadden een reisje geboekt naar Bonaire. Stel je voor Mam, kerst op het strand in het witte zand. Kon zij Tante Jans niet uitnodigen, dan was ze niet alleen". Toch fijn dat ze meedacht, maar tante Jans, nee, ze werd al moe bij de gedachte alleen.

In bed kon ze niet slapen. Dat ze alleen was met de kerst was niet erg, ze is meestal alleen. Maar ze had het zich zo anders voorgesteld vroeger. Zo'n hecht gezin en nu? Vooruit, niet piekeren, het leven liep altijd anders dan je dacht en vaak hoopte.

Drie dagen voor kerst loopt ze bij Lieske langs. De kinderen kennen haar al precies en roepen blij:"Oma Anneke". Tegenover Lieske gezeten vraagt ze: "Wat dacht je ervan, zouden wij niet samen fijne gezellige kerstdagen kunnen hebben?" Maar wel op één voorwaarde.. Jij en de jongens komen helemaal in het nieuw, dat hoort met kerst. Ik heb ook een nieuwe jurk, een feestjurk. Samen maken we er mooie dagen van.

Ze legt de enveloppe, voorzien van een mooi rood strikje op tafel. Hier is alvast jullie kerstcadeau. Haar hart is licht en blij als ze naar huis gaat.

