

Ook werd op de kerstmarkt de website van het actiecomité officieel gelanceerd en de groep zong daar ook nog even een liedje. De groep is inmiddels al weer druk in de weer voor de kerstmarkt van 2013, dit moet weer een onvergetelijke kerstmarkt worden en de groep zal er alles aan doen om dat te verwezelijken dus:

**Graag tot ziens op de kerstmarkt van 2013!**



Iets later kwam de Bazaar ter sprake, de school is niet meer, dus de organisatie van de bazaar ook niet meer. Klaasje opperde het idee om als Schildgroep de organisatie maar op ons te nemen, er werd in het rond gevraagd of iemand anders misschien van plan was om een bazaar op poten te zetten. Dit bleek niet het geval en zodoende werd er aan het begin van het jaar weer door de groep gediscussieerd en er kwam al vrij vlot witte rook uit de schoorsteen: **De Schildgroep gaat de bazaar organiseren.** Om kosten te besparen werd bedacht, dat we de sportzaal niet gingen gebruiken, maar het gebeuren ging plaatsvinden in het Pompel gedeelte en in de schoolruimtes. Om 19.00 uur ging de kinderbazaar van start en de opkomst was geweldig te noemen, maar liefst 28!!! kinderen deden hieraan mee. De jeugd kon volop oefenen en op het laatst voor de punten gaan bij spelletjes zoals, hoedje wip, het duizendspel, het kleine rad, sjoelen en nog veel meer andere behendigheidspeletjes.

