



De opkomst was ook nu weer geweldig, er werd fel gestreden om hele mooie prijzen. Tussendoor kon men onder het genot van een drankje en eventueel een hapje even uitrusten van alle inspanningen.

Tot slot willen we natuurlijk ook nog wat bedankjes plaatsen: 't Scharrelhofke en C-1000 voor de "zacht"geprijsde prijzen, de stichting voor de gesponsorde prijzen en natuurlijk alle Schildgroepers en alle andere mensen, die zich voor ons ingezet hebben, het was een groots feest, dat wat de groep betreft volgend jaar zeker een vervolg krijgt.

Dus wat de schildgroep betreft tot ergens in maart 2014 voor de volgende Bazaar.

