

Mijn nieuwe school...

Ik zit op de bongerd in stedum. Het is een leuke school. ik heb veel vriende mijn beste vriendin heet Robyne. ze is half zweeds en ik ben op haar feestje geweest. We gingen schaatsen bij Kardinge. Er zitten 20 kindere in mijn klas. Ik zit in een klas met groep 3, 4 en 5 en ik zit in groep 4. Mijn juf heet Klaassiena en op vrijdag heb ik juf Andrea. Die vint ik het leukst. Juf Klaassiena is een beetje streng. Spelling is leuk. Rekenen is saai. Op woensdag is er elke week bongerd podium dan kan de hele school iets doen. dan kun je bijvoorbeeld voorlezen ,een quiz voorbereiden, dansen ,zingen of een toneelstukje doen. maar Schaldmeda vind ik toch ietsje leuker omdat er meer leuke uitjes waren en het was ietsje rustiger en ik mis de juffen allemaal.

Joost, wil jij de volgende keer iets over je school vertellen?

Willemijn Bijen.



Groninger meeuwhaan (zilverpel)



Wie heeft er belangstelling voor een mooi
Groninger meeuw haantje ?
Hij is gratis af te halen bij Gert.
(0596 566321)