

Paastradities:

Palmpaasstok

Wat heb je nodig:

- Twee stokken.
- Houtlijm/spijker.
- Lint.
- Buxestakjes.
- Pinda's - eitjes -snoepjes enz.
- Broodhaantje.

Maak twee stokken aan elkaar in de vorm van een kruis. Bevestig de stokken met houtlijm en een spijker aan elkaar. Omwikkel het kruis dan met kleurige linten en kleurig papier. Liefst ook met groene buxestakjes (dat is het traditionele palmpasengroen) of dennetakjes. Dit groen staat voor de overwinning van het leven op de dood.

Versier het geheel met een ronde krans of slinger vol pinda's, eitjes, rozijntjes en snoepjes. Zo'n krans verwijst naar de kringloop van het jaar. En een ei is een symbool voor nieuw leven en vruchtbaarheid. Ook kan je er nog fruit bij hangen. Bovenop het kruis prik je een broodhaantje. Zo'n haantje kun je bij de bakker kopen, maar zelf bakken is leuker!



Wat betekent de haan op de palmpaasstok? Een haan kraait als de zon opkomt, bij het begin van een nieuwe dag. Zo is de haan een teken van waakzaamheid en ook van inkeer, vergeving en nieuw begin. Daarom staat een haan ook vaak op de kerktoren. Een haan herinnert ook aan het lijden van Jezus - denk aan het verhaal waarin een haan drie keer kraait nadat Petrus drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kent.

Als de kinderen met een Palmpasestok over straat lopen hoort daar ook een liedje bij.

palm palm pasen
hei koerei
over enen zondag
krijgen wij een ei
één ei is geen ei
twee ei is een half ei
drie ei is een paasei

Stille kerkklokken

Tijdens Pasen worden de kerkklokken in Nederland, België en Frankrijk niet geluid en blijft deze stil. Het verhaal wil dat deze klokken dan wegvliegen naar Rome om dan met Pasen terug te komen. Hierbij nemen ze gekleurde Paaseieren en chocolaatjes in de vorm van paaseieren of paashazen mee. De dagen waarop de klokken wegvliegen naar Rome zijn afhankelijk van het land. In Nederland en het Vlaams sprekende deel van België vliegen de klokken op Stille Zaterdag weg. In Frankrijk en het Frans sprekende deel van België vliegen de klokken naar Rome op witte donderdag.

