

Dit is een vreemd gevormd plankje in de graankaar dat waarschuwt als het graan bijna op is. Dan zit er nog voor een paar minuten graan in de kaar en heb je als molenaar net de tijd om naar boven te lopen en de kaar weer te vullen. Dan het Groninger Molenweekend 8 en 9 juni. Op 8 juni hebben Marius en ik 11 bezoekers verwelkomd. Er zijn foto's gemaakt en ik heb begrepen dat er enkele worden afgedrukt. Er waren twee bijzonder enthousiaste knulletjes die honderduit vroegen en goed op de hoogte waren. Ze wisten er veel meer vanaf dan hun ouders die ook maar mee kwamen. Op zondag 9 juni heb ik op de Olinger Koloniemolen gedraaid, u weet wel die daar bij Laskwerd in het land staat aan de Groeve. Ook hier heb ik geen bezoekers gehad, maar mensen wat is het een mooi plekje, zo rustig, met alleen wat zoevende wieken achter je en dan kijkend over het land. Buitelende hazen, een koppeltje reeën, een vlucht jonge fazanten, kortom prachtige omgeving en ik zou het leuk vinden als u hier ook eens komt genieten van deze dicht bij Overschild gelegen natuur. Ik weet wel het is een eind lopen (800 m. vanaf zowel de sluis als vanaf het gemaaltje) maar beslist de moeite waard.

Ik vind het wel weer mooi zo en vanaf deze plaats, ook namens Marius

Tot ziens/mails.

Lex.

