

WINDLUST MAIL



Het monumentenweekend is weer geweest, 14 en 15 september. Zowel Marius als ik konden niet aanwezig zijn om de Windlust te laten draaien. Dat is eigenlijk nog niet eerder gebeurd. We zijn dan ook van plan om van de zaterdag molen-draaidag naar de vrijdag te gaan, juist om voor de weekenden wat meer op te kunnen vangen en vaker met 2 molenaars aanwezig te kunnen zijn. Gelukkig hebben we Jacob Kuiper, een oude cursusgenoot, bereid gevonden om 14 september voor ons te draaien. Wat leuk zou zijn is iemand uit het dorp, die zich geroepen voelt om een beetje mee te gaan draaien op de Windlust. En nog leuker zou zijn, als deze iemand dan de opleiding vrijwillig molenaar zou gaan doen. Wat ik van de huidige cursisten heb begrepen is dat de opleiding lichter is geworden, er wordt op een andere manier les gegeven en ook de vraagstelling tijdens de examens is veranderd. Alleen maar gunstig dus.

Dan de Windlust, wat is er allemaal gebeurd? Er zijn nieuwe stenen en er is graan, alleen het malen lukt nog niet zo goed. Deze nieuwe stenen zijn erg "graag", d.w.z. dat ze scherp zijn en veel tarwe tegelijkertijd aankunnen. Het zijn echte z.g. tarwestenen en dat houdt in dat er bakkerskwaliteit meel mee gemalen kan worden en daar moeten we nog behoorlijk aan wennen. In het verleden lagen er breekstenen in het maalkoppel en daarmee werd tarwe, haver en wat er verder te malen viel (ook wel erwten en bonen), gebroken ofwel heel grof gemalen. De Windlust is altijd een voermolen geweest en dan ging het meer om kwantiteit dan om fijne kwaliteit bakkersmeel. Maar omdat wij in de Windlust nu zulke mooie tarwestenen hebben gaan we toch proberen om er bakkersmeel mee te malen. Er is weer tarwe. Met dank aan KruiZenga, onze trouwe leverancier. Maar we hebben ook van Agrifirm een partijtje rogge en spelt gedoneerd gekregen, waarvoor onze hartelijke dank.

Met deze drie graansoorten gaan we proberen een lekkere pannenkoekenmix te maken. Deze gaan we eerst zelf uitproberen en daarna, als het ons goed bevallen is, komt u maar een zakje ophalen.

Voor nu, tot mails/meels

Lex