

Even voorstellen....

Hallo,

Wij zijn Wilco, Ineke, Siebe en Nynke Beerda.

Sinds eind mei zijn wij de bewoners van de Meerweg 32 en is Wilco bedrijfsleider van melkveebedrijf Bijen geworden.

Onze kinderen gaan naar CBS de Citer in Appingedam en zitten in groep 7 en groep 5. Ze hebben gelukkig hun draai helemaal gevonden en zijn zowel in Overschild als op de Citer helemaal ingeburgerd.

Ook tijdens de speelweek hebben ze zich uitstekend vermaakt en weer nieuwe vriendjes gemaakt. Ook wij hebben al met een aantal van jullie kennis mogen maken en al leuke contacten gelegd. Heb zelfs al met een aantal in het Schildmeer gezwommen, olieballen staan bakken en er samen met de kinderen heerlijk van gesmikkeld en dat op een gewone dag in augustus. Gewoon omdat dat kan. Heerlijk!

Sommigen van jullie hebben al kennis gemaakt met onze hond Sam, die het nodig vond om het dorp in zijn eentje te gaan verkennen en de weg naar huis niet meer terug kon vinden. Gelukkig na een zoektocht en oplettende buurtgenoten hebben we Sam uiteindelijk weer via de dierenambulance terug gekregen.

Daarna heeft onze Shetlander Christa er lucht van gekregen en besloot ook op ontdekkingsstocht te gaan, maar dan richting het Schildmeer. Dus na talloze ontsnappingspogingen hebben we haar er eindelijk van kunnen overtuigen, dat het toch beter is om gezellig bij ons te blijven en dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Dus als er vreemde kippen, kalkoenen, pony's en honden loslopen, dan zijn het 9 van de 10 keer onze beesten, die het nodig vinden om op eigen houtje de omgeving te verkennen.

Wilco en ik zijn geboren en getogen in Friesland en daar is in 2002 onze zoon Siebe geboren. Wilco is in 1996 begonnen bij Holland Genitics, wat tegenwoordig CRV is.

In 2003 is Wilco bij dezelfde organisatie bedrijfsleider geworden op een wachstieren station in Uithuizen. Daar hebben we 10 jaar gewoond en in 2005 is onze dochter Nynke geboren. Na 10 jaar besloot CRV dat het tijd werd om wat anders te gaan zoeken, omdat dit bedrijf ging sluiten.

Ikzelf heb jaren gewerkt als bejaardenverzorgster. Eerst in Leeuwarden en na de verhuizing ben ik aan de slag gegaan in woon/zorg centrum Husingoheerd in Uithuizen.

Nu ben ik lekker aan het zorgen voor mijn mooie en lieve gezinnetje.

Het bevalt ons tot nu toe prima om hier in deze mooie omgeving te wonen en hopen dat we hier nog lang mogen blijven wonen

Hartelijke groeten Wilco, Ineke, Siebe en Nynke

