

# De groeten uit.....

Stedum



In de vorige Schildjer Proat kondigde ik aan te stoppen met schrijven. Nee, geen Heintje Davids praktijken, maar ik heb de redactie nog beloofd eens wat te vertellen over en laten zien van onze nieuwe plek in Stedum. We wonen hier inmiddels nu vier maanden en we voelen ons al goed thuis. Contacten leggen gaat gemakkelijk, de kinderen hebben voldoende aansluiting en storten zich geleidelijk aan in het

plaatselijke verenigingsleven (voetbal en muziek) en ook de eerste keer Speelweek in Stedum is een feit.

Wat het huis betreft hebben we nog veel wensen. Het is een oude boerderij, maar goed onderhouden en we kunnen er al goed en gezellig wonen. Niet alles kan tegelijk. We doen het stap voor stap. Geen *Help mijn man is klusser* taferelen hier gelukkig. De komende paar jaar willen we in elk geval de keuken, toilet en tuin verbouwen of opknappen. De badkamer aanpakken was een eis. Daar zijn we direct mee aan de slag gegaan en deze is inmiddels alweer een poosje klaar. Zowel huis en tuin zijn groter dan we gewend zijn.



Voor de tuin vraagt veel tijd. De kunst is nu om het onderhouden ervan een beetje praktisch te organiseren zodat we het met onze lichtgroene (slechts hééél lichtgroene) vingers nog een beetje ooglijk en begaanbaar kunnen houden ☺.