



### **Groep 1:**

Op maandag begonnen we met kastelen bouwen en 's middags gingen we verven. Eerst de kastelen en daarna ons zelf. Ook begon een aantal met ons schild. Onze hoofdleidster Bianca werd omgetoverd tot een groen monster.

De dinsdag gingen we naar Ecomotion, onze groep begon met stratego. Chiel was de belangrijkste persoon in het spel namelijk de Fox. Na stratego mochten we zelf broodjes roosteren. Na het eten gingen we in het bos een speurtocht houden. De voorste meiden haalden de pijlen weg, zodat we bijna waren verdwaald.

Woensdag was onze chill-dag, gezamenlijk hebben we een brief geschreven voor de flessenpost. Sigrid, Isabel, Anna en Willemijn hebben een mooie tekening gemaakt voor in de flessenpost. Uiteindelijk heeft Chiel de fles in de " zee" gegooid en vloog er zelf ook bijna achteraan! ' S Middags zaten we knus in onze kasteel en versierde we onze vlag. Ook hadden we een strijdlid geschreven. Groep 1 kon natuurlijk het beste zingen, maar helaas de jury was erg partijdig! Op donderdag zijn we naar Drouwenerzand geweest. De kinderen zijn overal in geweest, in de middag werd het steeds drukker, maar dat maakte de kinderen niks uit. Patat en dubbele broodjes hamburger en kroketten gingen er bij iedereen wel in.

Op de terug reis zaten we in een gratis sauna. De airco was kapot en alle ramen waren beslagen. We zaten van top tot teen onder het zweet.