

De vrijdag was de zwaarste dag en de laatste, slopen dat is het aller leukste wat er is. De jongens hebben gelukkig de kerker afgebroken, zo kon er niemand meer gevangen genomen worden. We hebben een leuke en gezellige week gehad.

Liefs groep 1



Groep 2

Speekweek 2013.

We begonnen maandag met hutten bouwen en als snel stonden er 5 hutten. Het leek nog wel een beetje somber, dus gelukkig gingen we maandagmiddag de hutten verven. Omdat het zo warm was deden we ook nog waterspelletjes. Dinsdag zijn we naar Ecomotion geweest, met een heel mooi nagebouwd kasteel. We gingen in 2 groepen. We gingen eerst naar het bos en daarna levend stratego. Dat was onze hele dag.

Woensdag was een beetje regenachtige dag. Het was onze chill-dag, toen hebben we de vlag en ons strijdlid.

Donderdag waren we al vroeg in de veren om met de bus naar Drouwenerzand te gaan. Iedereen had veel plezier in het park.

Vrijdag is de dag dat we de hutten weer afbreken en een verhaaltje maken voor Schilder Proat. Tot slot vrijdagavond nog een playbackshow.