



### **Groep 3:**

Maandag; In de ochtend gingen we hutten bouwen, dat hebben de jongens gedaan en de meisjes hebben gezellig getekend in de witte tent. In de middag gingen we de hutten verven en een schild maken voor onze tent.

Dinsdag; Vandaag zijn we naar de "slag van Kolham" geweest. In de ochtend hebben we een speurtocht gedaan en moesten we een woord maken van de letters die we hadden verzameld. Daarna hadden we broodjes gebakken bij de vuurkorf en daarna hebben we nog levend stratego gedaan. Een erg gezellige dag dus.

Woensdag; Dit was onze chill-dag. We hebben een vlag voor onze hut gemaakt en ook nog een strijdlid! Nadat we het lied hadden gezongen gingen we nog het lichamenspel doen.

Donderdag; Vandaag gingen we met iedereen naar Drouwenerzand. Het was een erg gezellige dag met iedereen. De terugreis zaten we in de 2<sup>e</sup> bus, dus wij hebben een gratis ritje sauna gehad.

Vrijdag; Vandaag moesten we de hutten weer afbreken en hebben de meisjes weer gekleurd in de witte tent.

Groetjes groep 3