



Groep5

Wij zijn de machtige groep 5 en groen is onze kleur. We zijn een ridder en jonkvrouwen team en ons kasteel is het sterkst van allemaal!

Maandag hebben we ons kasteel gebouwd en 's middags hebben we hem geverfd in alle kleuren van de regenboog! Niet alleen de muren en het dak, ook onze kunstenaars Rebecca en Mark zaten onder de verf.

Dinsdag was er een Middeleeuws spel Stratego en ook de boswandeling kon niet ontbreken.

Op woensdag bouwden we een vlag voor onze groep en een strijdlied. In de middag hadden we ons verkleed in onze mooiste zelfgemaakte kostuums en daarna traden we op met ons strijdlied. Wij zongen natuurlijk het mooist en het spel wonnen we ook gemakkelijk. **DE ANDERE GROEPEN ZIJN ECHT GEEN PARTIJ VOOR ONS!!**

Donderdag gingen we spelen, eten, spelen en nog veel meer spelen in Drouwenerzand. Het was geweldig!

Op vrijdag hebben we ons kasteel afgebroken. En we aten veel snoepjes. 's Avonds was er een playbackshow en de hamburgers gingen als een speer ☺. Dit was de speelweek alweer en wij zeggen allemaal tot volgend jaar!!