

## WINDLUST MAIL



Ik heb een beetje in de rats gezeten tijdens die zware storm van afgelopen eind oktober. We hadden de molen wel precies goed weggezet, maar de kans dat er toch wat zou kunnen gebeuren was levensgroot aanwezig. Over hoe dat er dan uit kan zien kunt u zien op een YouTube filmpje over de molen van Greetsiel in Duitsland. Er is een opname gemaakt tijdens een moment in die storm en daarop kun je zien dat de complete kap met gevluht, windroos en al voorover kiept en dwars door de stelling naar beneden valt met donderend geweld. In Bunde ging het net goed. Ook daar is een filmpje van waarop je kunt zien hoe de kap met wieken en al ongeveer een halve meter omhoogkomt en dan wonder boven wonder weer terugklapt. Maar ook daarbij zal wel enige schade bij zijn ontstaan. De Olingermolen aan de Groeve, waar ik ook molenaar op ben, heeft zich iets verdraaid maar verder is er niets gebeurd en ook de Windlust heeft zich goed gehouden, niets kapot. Goed, wat staat er verder op het

programma? De kerstdagen komen er aan en de ster zal dan ook weer in het gevluht komen te hangen. En als extra attractie willen Marius en ik 2013 uitslingeren. Dat houdt in:

**DE WINDLUST IS OPEN VOOR IEDEREEN VANAF 14.00 UUR TOT 17.00 UUR OP 31 DECEMBER 2013.**

Wij presenteren daar een kopje koffie/thee of glühwein met een oliebol erbij. Dan bevindt zich vóór de Windlust een oud en vervallen hokje dat al langere tijd op instorten staat. De geboren en getogen oudere Schildjers weten, dat hier voorheen een Brons-motor stond, die een maalkoppel in de molen aandreef, zodat er tijdens windstil weer kon worden doorgemalen. Het pof-pof-pof-geluid van deze motor klonk dan over het halve dorp en niemand die zich daar erg druk over maakte. Jammer genoeg is deze motor in het verleden als schroot afgevoerd. Het huisje is blijven staan en dat gaat, als hier fondsen voor worden gevonden, via een leerwerkproject worden opgeknapt. Tijdens het leegruimen van dit hokje hebben we een kleine oliepers gevonden die kennelijk vroeger is gebruikt in de Windlust. Inmiddels is deze schoongemaakt en hij lijkt nog te werken, dus wie weet kunnen we in de Windlust binnenkort ook olie wringen. De aandrijving is niet gevonden en ook is niet duidelijk of die wringer er wel legaal was. U hoort hierover nog van ons.

Rest ons nog u vanaf deze plaats prettige kerstdagen en veel heil en zegen voor 2014 toe te wensen.



Tot meels/mails in het nieuwe jaar.  
Marius en Lex.

