



De Schildgroep

Dag Schildjers,

Met gepaste trots mag ik jullie vertellen dat de Schildgroep, rond de eerste Koningsdag in meer dan 100 jaar, de voorstelling SCHILDJER MELK zal presenteren, geproduceerd door Astrid Warntjes en ondergetekende.

Ik wil er nog niet teveel over kwijt maar het wordt een voorstelling die zich afspeelt in Overschild en is een bespiegeling van verzonnen realiteit en ware fictie van een dorpsgemeenschap hier of elders.

Sinds een aantal jaren speel ik met veel plezier mee met de Schildgroep. Ik ben op een onbewoond eiland begonnen met Bosjesmannen en kokosnoten, ben al eens opgenomen in kliniek Het Tweede Gezicht en ik was al eens de ietwat overspannen kakmadam met (en zonder) Sjossie. En afgelopen jaar moest ik zo nodig op vakantie naar Rijswijk. Wat een lol hebben we gehad en wat leuk om te spelen met een heerlijke groep medespelers.

Al een paar jaar speel ik met het idee om een eigen voorstelling te maken. Ik had het er al eens stiekem met een paar medespelers over gehad maar ik kwam niet echt tot daden. Tot het moment dat er iemand (een dominee) was die mijn idee doorgaf aan Astrid Warntjes. Zij heeft mij bij mijn lurven gepakt en aan het werk gezet. Zwoegend en zwetend ben ik de zomer doorgekomen en tot vorige week heb ik geen moment rust gehad. Dacht ik dat ik wat leuks bedacht had, krast Astrid alles weg en moest ik op een ander spoor verder. Het was afzien maar het resultaat mag er zijn.

Dinsdag 12 november was het zover. De tekst is klaar en is door Schildjer Proat tot een boekje gemaakt. Alle spelers zijn voor het eerst bij elkaar en gezamenlijk hebben we de tekst gelezen. Wat heb ik dat spannend gevonden en wat een opluchting dat iedereen enthousiast is en graag wil spelen!

En tot mijn eigen grote vreugde doen er weer spelers mee die jaren niet met de Schildgroep hebben meegespeeld.

Het wordt een heel andere voorstelling dan Overschild gewend is. Komend jaar zal er, net als bij een echte theatervoorstelling, gereserveerd moeten worden.

Er zal meer dan één voorstelling zijn. Jullie kunnen niet zomaar naar de Pompel komen om toneel te zien, dat zal even wennen zijn maar ik zal heel erg mijn best doen om de overgang zo soepel mogelijk te maken.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag weten wat er zoal staat te gebeuren, volg ons dan op facebook, SCHILDJER MELK. Of via de website van de Schildgroep <http://de-schildgroep.webnode.nl>