

Mijn nieuwe school...

Buurvrouw Rian heeft mij gevraagd om een verhaaltje te schrijven over mijn nieuwe school . Bij deze probeer ik dan maar iets te schrijven . Ik ga nu voor het 3e jaar naar de Jan Ligthart school in Appingedam. Ik zit nu in groep 7. Ik zit met 32 kinderen in de klas. Lekker druk dus en ook heerlijk veel afleiding wat weer heel goed is voor je concentratie.(ha, ha). Er is altijd wel wat te beleven in zo'n grote klas! We hebben wel een hele leuke "strenge" meester. Meester Martin geeft dit jaar voor het eerst les op onze school in Appingedam. Hij is altijd leraar geweest op de basisschool in Stedum. Het was voor hem ook even wennen op zo'n grote school maar hij is ons nog steeds de baas!

De school begint 's morgens om 8.15 uur. Als ik samen met Ilona en mijn moeder op de fiets ga dan zijn we een half uurtje onderweg. Als het slecht weer is brengt en haalt mijn moeder me weer op van school. Het kopen van zo'n fietsendrager vond ik dan ook echt wel een goed idee want ik vind voetbal altijd nog veel leuker dan fietsen !

Mijn vriendjes uit Appingedam willen ook graag bij mij thuis spelen; we hebben hier alle ruimte, even op de boerderij bij buurman Jos spelen en we gaan ook heel vaak vissen. Ze fietsen dan met mij naar huis wat best gezellig is. Er zitten ook jongens van mijn school net als ik op voetbal bij de Pelikanen in Appingedam.

Komend jaar gaat onze school ook nog samen met basisschool de Citer. Ze zijn al druk aan het bouwen. We krijgen dan misschien ook wel een nieuwe gymzaal. Ook leuk want gymnastieken vind ik heel erg leuk.

Nou ik dacht dat dit eerst wel weer genoeg was want als ik moest kiezen tussen een verhaaltje schrijven en een blad rekensommetjes maken dan wordt het wel rekenen dus.

Groeten van Roelof Doornbos

