



Sinterklaas krijgt er zelfs plezier in, hij typt er vrolijk op los, en de computer blijft het maar doen. Midden in de donkere nacht, ergens hoog op een dak gebeurt het. Sint drukt op 'enter' en de computer gaat uit. Zomaar.

“Piet, wat is er aan de hand ?” vraagt de Sint, een beetje ongerust. Zwarte Piet komt van een schoorsteen afspringen en drukt op een knopje. Er gebeurt niets. Ook niet als Piet op alle knopjes heeft gedrukt, de computer blijft uit.

Opeens wordt Piet heel bleek. Hij fluistert iets. Sint kan het niet verstaan, en vraagt :” Wat is er aan de hand Piet ?”

Sint kijkt heel streng, en Piet durft het bijna niet te zeggen. Maar het moet toch.

“De accu is leeg,” fluistert Piet heel zacht. “En de opgeladen accu ligt nog in Spanje...”



“Alle speculazen nog aan toe ! Piet, hoe moet dat nu ? Nu gaat toch alles mis ? Ik weet toch niet alles uit mijn hoofd ? Knetterende pepernoten, marsepeinen mopperpotten, stinkende chocoladeletters.” Sinterklaas is boos. Heel boos. De pieten hebben hem nog nooit zo boos gezien. Zelfs het paard wordt er onrustig van, het stamp met zijn hoef op het dak, de vonken vliegen er af. Snel neemt Piet het paard bij de teugels en leidt het naar de grond. Als het paard gaat stampen dan zakt Sinterklaas misschien wel door het dak. Dat mag natuurlijk helemaal niet gebeuren.

Met zijn hoofd naar de grond staat zwarte Piet voor Sinterklaas. Hij schaamt zich verschrikkelijk. Nu loopt alles mis. En het is zijn schuld.

Opeens hoort hij iets. Sinterklaas hoort het ook. Ver weg.

“Sinterklaas.” Er komt een Piet aangerend. Hijgend staat hij stil voor het paard. “Ik heb het...vliegtuig...” Piet hijgt zo vreselijk van het harde lopen dat niemand hem verstaat. Snel geeft Sint hem een handvol pepernoten en een suikerhart, en dat helpt. Het is de Piet die het grote boek uit Spanje moest gaan halen. Hij was met het vliegtuig gegaan.

Gelukkig maar, want nu is het grote boek op tijd bij Sinterklaas.

Sinterklaas is heel opgelucht en ook niet boos meer, hij bladert even in het boek en wijst een huis aan. “Daar moet dit pakje naar binnen.” Hij geeft het aan zwarte Piet, die staat zich nog steeds te schamen.

“Kom Piet, aan de slag. En volgend jaar kijken we wel weer verder.”

“Ja,” denkt Piet stilletjes,” volgend jaar neem ik tien accu’s mee !

