

Spokentocht Overschild

Op 26 oktober was er op eigen initiatief een spokentocht gepland voor het hele dorp.

Vanaf de eerste dag na de bekendmaking hiervan in de vorige editie "Schildjer Proat" kwamen er al enige aanmeldingen binnen. Toen bleef het een lange tijd stil, dacht al: "Als dit maar goed komt". Op den duur moet je overwegingen maken, afgelasten of niet. Er was van buiten toch een spokenclub ingeschakeld, die toch op tijd willen weten, moeten we wel of niet komen.

Toen werd ik verrast door de vele aanmeldingen in de laatste 3 weken voor de tocht. Was dus de reden om alles op groen te zetten en tevens de route uit te zetten. Vervolgens werden de betreffende landeigenaren benaderd om gebruik te mogen maken van hun terrein om de route compleet te maken. Zonder toestemming zou de route niet mogelijk zijn en wellicht veel te lang zijn geweest.

Bij deze een dankwoord naar de familie Beerda, familie Entjes, familie Huijssoon en de familie Huizinga.

Op de dag zelf heb ik veel plezier beleefd met de voorbereidingen om er een zeer geslaagde tocht van te maken. Uiteindelijk waren er toch zo'n 60 aanmeldingen en die willen wel met een voldaan gevoel weer naar huis.

Na het verzamelen en de koffie ging iedereen in groepen met een olielamp op pad. Voor sommigen was het lastig om lang te moeten wachten voor men op pad kon. Eenmaal op pad kon men genieten van de acts van de spokenclub en de mooie omgeving van het dorp. Onderweg was er een verdwaalde "koek en zopie tent" waar de meesten weer energie van kregen om de tocht voort te zetten.

Na aankomst in het dorps huis, waar de laatsten tegen 0.45 uur de drempel overkwamen, kon men genieten van het soepenbuffet. Hier werd ook gretig gebruik van gemaakt om de vermoeide spieren weer leven in te blazen. Ook de vrijwilligers achter de bar hadden volop werk te doen.

Al met al een zeer geslaagde avond, die een vervolg verdient. Er is een plan voor 18 oktober 2014 om de omgeving van Westerbroek onveilig te maken. Deze route is korter, maar echt niet minder spannend. Zet alvast maar in de agenda!!!!

In de volgende editie Schildjer Proat meer informatie hierover.

Wil voor deze tocht zeker het dorps huis niet vergeten met de vrijwilligers voor de samenwerking om deze avond en de voorbereidingen te laten slagen. Dank hiervoor.

Heb veel plezier beleefd om deze avond te organiseren en de mensen enigszins vermoeid, maar met een glimlach huiswaarts te zien gaan. Deelnemers bedankt!!

Tot de volgende tocht.

Edwin Noordman

