

WINDLUST MAIL



In de vorige Schilder Proat heb ik u verteld over het vinden van het oliewringertje in het oude motorhuisje voor de molen en ook over de vraag of dit wringertje, dat tijdens de oorlog dienst heeft gedaan, wel legaal werd gebruikt. Nou, nee dus!! Vanuit diverse kanten werd mij verteld dat oliepersen uit koolzaad, of andere oliehoudende zaden, streng verboden was, maar dat de meeste boeren hier in de omstreken wel een persje hadden, ergens op zolder of in de kelder verborgen.

Ook werd mij verteld dat het persen, of wringen van olie zwaar werk was en dat het niet snel ging. In de regel werd het door mannen of opgeschoten jongens gedaan.

Waarschijnlijk is de wringer in de molen aangedreven door de motor, die toen in het huisje stond en wij

zijn nu aan het zoeken naar de mogelijkheid om de oliewringerij weer in ere te herstellen maar dan aangedreven via de koningsspil, dus op windenergie. Of dit gaat lukken weten we nog niet, maar het is wel een erg leuk project. Het uitslingeren van het oudjaar hebben we als een gezellige middag ervaren met een redelijk aantal bezoekers. Voor herhaling vatbaar en dat zijn we ook zeker van plan. Er mogen best nog wat meer bezoekers komen, want wat dat betreft steekt de Windlust schril af tegen de andere molens. Even een overzichtje over heel 2013: Stel's Meuln 1135 bezoekers, Entreprise 400, de Ruiten 768, Groote Polder 195, de Fraeylema 416 en de Windlust 51.

Wij, Marius en ik, vinden dat dat veel beter kan en eigenlijk ook moet.

Dan had ik u vorige keer ook verteld dat er een windbord uit één van de wieken was gewaaid tijdens het draaien. Inmiddels is dit bord teruggeplaatst en zijn van alle wieken de borden gecontroleerd en opnieuw goed vastgezet. We kunnen dus weer helemaal veilig draaien en dat gaan we ook doen. Als de blauwe wimpel op de molen waait is de molen geopend en zijn wij aanwezig om u te ontvangen. Binnenkort ook met nieuw graan, dus wordt er weer gemalen, mits voldoende wind. Een volgende keer zal ik het één en ander vertellen over de Olinger, de poldermolen die jarenlang onze voeten drooghield en die ik zo af en toe mag laten draaien. Ook daar bent u welkom maar voorlopig kunnen we dat alleen nog maar laten zien als de molen draait.

Voor nu tot ziens op de Windlust,

Lex.