

SCHILDJER EETCLUB

Op 8 november jl. is de Eetclub weer bijeen geweest. Voor een twaalftal liefhebbers stond deze keer een Turkse maaltijd klaar. Afgaande op de reacties tijdens en na de maaltijd vielen de gerechten goed in de smaak en waren de "buikjes" goed gevuld.

Met deze gezamenlijke maaltijd is dit eetjaar weer bijna voorbij. Rest ons nog de uitsmijter van het jaar 2018: het Kerstdiner op donderdag 20 december a.s.. De inschrijving hiervoor staat vanaf nu dus open. Een aantal "vaste eters" hebben zich al opgegeven. Die hoeven dat natuurlijk niet weer opnieuw te doen.

De voorbereidingen voor dat kerstdiner zijn dus vanaf ook begonnen. Een clublid heeft al toegezegd het nagerecht te verzorgen (net als vorig jaar) en dat belooft weer wat.

En ja, als de vuurpijlen zijn afgeschoten en het vuurwerkgeknal weer is verstomd gaan we van start met een nieuw eetclubjaar.

Onder voorbehoud van wijzigingen vanwege bijv. onverwachte gebeurtenissen of voortschrijdend inzicht, is hieronder het gedachte jaarschema opgenomen. De vaste eetdag is en blijft donderdag. Het eetmoment begint om 17.30 uur met een drankje en (zoals inmiddels gebruikelijk) een klein hapje om de eetlust te bevorderen. Om ca 18.00 uur wordt dan het buffet voor geopend verklaard en kan er worden "aangevallen". Wel zelf je bordje opscheppen.

Voor het eten betaalt eenieder slechts max. € 10,- p.p., na het eten te betalen aan de Eetclubcoördinator. De drankjes zijn voor eigen rekening en dienen apart (voor vertrek) te worden afgerekend met De Pompel (pinnen kan èn heeft de voorkeur).

Het eetgeld dat na iedere maaltijd eventueel overblijft gaat in de "pot" en wordt gebruikt om het Kerstdiner extra feestelijk te maken.

De Schildjer Eetclub beschikt over een lijst emailadressen van inwoners die graag regelmatig geïnformeerd willen worden. Ook jij kan je op deze lijst laten bijschrijven; stuur een mailtje naar de eetclubcoördinator (grambergrob@hotmail.nl). Het laatste nieuws over de Eetclub vind je ook op www.overschild.nu.

Vele handen maken licht werk. Telkens blijkt dat weer na afloop van de maaltijd. Geweldig hoe bijna iedereen de handen uit de mouwen steekt. In korte tijd is de tafel afgeruimd, de vaat gedaan en de keuken weer zoals die 's middags werd aangetroffen.

Wat we nog kunnen gebruiken zijn amateur-koks die mee willen helpen bij de (voor)bereiding van de maaltijden.

Dan nu de (voorlopige) planning voor 2019:

14 februari 2019, 11 april 2019, 6 juni 2019, 5 september 2019, 31 oktober 2019 en 19 december 2019.

Noteer deze data op de kalender en/of in de agenda en geef je op tijd op (uiterlijk 2 weken voor het eetmoment) via email grambergrob@hotmail.nl of een briefje in de brievenbus van Kanaalweg 19.